

Joodse onderduikers in Austerlitz

Recent onderzoek heeft aangetoond dat in Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en elders in Zeist in totaal honderden joodse mensen onderdoken tijdens de bezetting. Veel meer dan bekend was.

Aan al die onderduikers en onderduikgevers is het grote herdenkingsboek 'Dan komen angst en wanhoop aangeslopen' (2020) gewijd, een boek van 630 pagina's en bijna 2,5 kilo.

De belangstelling voor dat boek heeft alle verwachtingen overtroffen: twee keer op de nationale tv, meerdere krantenartikelen, meer dan 450 kopers en tientallen nieuwe meldingen van onderduiksituaties. Duidelijk is geworden dat onderduiken – een diep-traumatische ervaring – na de bevrijding te weinig aandacht heeft gekregen. Voor meer dan honderd joodse mensen eindigde de onderduik in deze contreien helaas tragisch, meestal door verraad. Zeven onderduikers in Austerlitz werden het slachtoffer van zulke drama's.

Gerrit van der Vorst en Heleen bij 't Vuur, die het herdenkingsboek schreven, zijn door de Stichting Lokaal Austerlitz uitgenodigd daar een lezing over te geven.



Hans en Eric van Dam werden gearresteerd op Woudenbergseweg 49. De jongetjes (10 en 8 jaar) werden op 11 februari 1944 vermoord in Auschwitz.

Zij zullen uiteenzetten wat onderduiken inhield en ook andere onderduiksituaties in Austerlitz bespreken. Hopelijk waren die wel levensreddend, maar daarvoor is nog wel aanvullend onderzoek nodig.

Nieuwe informatie wordt daarom zeer op prijs gesteld. Alle informatie zal verwerkt worden in een afrondend rapport, ook voor wetenschappelijk onderzoek door de Vrije Universiteit in Amsterdam naar joodse onderduik.



In WO II OOK in Austerlitz onderduikers en onderduikgevers.

Wat betekende dat?

Wat hield het in?

De sprekers hebben veel nieuwe, tot nog toe onbekende informatie.

De lezing zal op woensdag 10 mei om 20:00 uur worden gegeven in de grote zaal van Dorpshuis Hart van Austerlitz, Schoolweg 2, 3711 BP Austerlitz.

De toegang is gratis.

